

Een oproep...!

De Stichting Het Vergeten Kind verdient het om gesteund te worden, dus besloot ik een eenmansactie op touw te zetten met het doel geld in te zamelen voor dit nobele doel.

Kan ik u als bedrijf vragen mij te helpen door middel van sponsoring?

Het is mijn doel om vele kilometers te fietsen met op mijn shirt (ter beschikking gesteld door een Rijwielspecialist) de namen van mijn sponsors.

De eerste 6 dagen van mijn actie hebben al € 1.850,- bijeengebracht, maar het is niet genoeg. Er moet **meer geld** komen om de kinderen te helpen. Kinderen moeten kind zijn. Kinderen moeten geen zorgen kennen van wereldformaat. Ze moeten zich kunnen ontwikkelen tot gezonde volwassenen. Gezond van lichaam én geest.

U kunt helpen, elke bijdrage is welkom, maar u hoeft zeker niet bescheiden te zijn.

<https://www.justgiving.nl/fietsen-voor-het-het-vergeten-kind>

Vanaf mei t/m oktober zal ik ca. 26 toertochten door Nederland, België en Luxemburg rijden. Dus het hele seizoen met uw naam op het shirt... Dat in combinatie met het nobele doel, is toch ook een heel mooie reclame voor u en uw bedrijf!

Mail mij: Renekievit@quicknet.nl

Met sportieve groet

Rene Kievit (ooit zelf een 'Vergeten Kind')

Op twitter @RenekievitRene
Op facebook onder fietsen actie... en in de groep "sponsoren" fietsenactie het vergeten kind



33.000 kinderen van 0 tot 18 jaar verblijven in Nederlandse opvangcentra: op advies van Jeugdzorg uit huis geplaatst; verblijvend 24-uurs opvanglocaties, dagcentra, met hun moeders in vrouwenopvang... (mede)slachtoffer van huiselijk geweld.

Deze kinderen kampen met ontwikkelingsachterstanden of gedragsproblemen.

Hoe is het mogelijk dat wij in Nederland een kind met een gebroken been direct hulp bieden en behandelen, maar een kind met een gebroken ziel wegstoppen en vergeten?

Hoe kunnen wij verwachten dat een kind tot rust kan komen en zich sociaal emotioneel open stelt als hij wordt opgevangen in een sobere ruimte? Zonder warmte, zonder afleiding, zonder uitzicht op verbetering. Hoe moet een kind zijn trauma's verwerken zonder pedagogische begeleiding?

Hoe kun we accepteren dat een kinderleven in Nederland geen eerlijke start krijgt?

HET DOEL

Het **Vergeeten Kind** wil zichzelf het liefst zo snel mogelijk overbodig maken. Dit is alleen mogelijk als ieder kind in Nederland ook daadwerkelijk écht kind kan zijn.

Ons doel is pas bereikt als ook de vergeten kinderen een normaal leven kunnen leiden in een zorgeloze, veilige en vrolijke leefomgeving met een dagbesteding die past bij hun leeftijd.

WAT WIJ DOEN

Wij verbeteren de leef- en speelomgeving, zodat ze binnen de veilige muren van de opvang kunnen spelen, bewegen en ontspannen. Daarnaast organiseren wij activiteiten en evenementen die deze kinderen weer even laten lachen en genieten.

NB: Lees meer op: <http://www.hetvergetenkind.nl/nl/site/manifest>

